

15° Zondag van het A jaar 15 juli 2020

HOMELIE

eerste lezing: Jesaja 55,10-11, over de woorden van GOD

Tussenzang: Psalm 65; danklied tot God, om Zijn zorg voor de aarde en zijn bewoners.

tweede lezing : Romeinen 8,18-23; het uiteindelijk doel van de mens is niet lijden en sterven, uiteindelijk verlost God hen...

Evangelie: Mattheus 13; 1-23; een verhaal (parabel) dat uiteindelijk niet over zaadjes en een zaaier blijkt te gaan, maar over de woorden van God die anders "opbrengen", naargelang wie er naar luistert.....

Lieve mensen, hier in onze kerk of thuis voor het computerscherm of TV....

Wie herinnert zich nog die blauwe schriftjes, gelijnd, en waar wij zinnestukjes in schoonschrift neerschreven....Ja met een kaftje waarop de zaaier was afgebeeld.

Zaaien met woorden, bijbels beeld dat we vandaag in de teksten centraal stellen:

Zo spreekt de Heer, woorden waar Jesaja aan de voorvaders van Jezus , tijdens de crisis van de ballingschap hoopvolle gedachten bracht. Op de eerste plaats door te zaaien, de natuur die de kracht heeft om zaad te vormen , zaad om brood te worden en het leven verder te zetten. Onzichtbare kracht, waar de mens geen meester over is , Dit hebben we nu stellig ervaren , het onzichtbare heeft onze zekerheid doorbroken. Bovendien leert Jesaja ons dat Het woord van de Heer, naar God terug keert wanneer het zijn zending heeft vervuld.... Gods boodschap zal uiteindelijk in eeuwigheid volbracht worden. God verlangt naar de mens , om hem in hun diversiteit levens- en vredezaaiers te laten worden.

Mattheus schrijft deze opdracht in de parabel van de zaaier. Laten we hier even over nadenken , doch vooral ons hart voor openstellen, we weten dat denken inzicht kan brengen, maar waar het hart voor openstaat brengt meer, het brengt inzet en zingeving.....Gelovig weten is liefde vol handelen.

De zaaier zaait in overvloed, over rotsen en wegen, tussen onkruid en stof , tot in volle vruchtbare grond , volle vruchtbaarheid in de grond bewerkt door de mens. Geloven in het zaad van Gods woord vraagt volle inzet voor aarde en leven Wij moeten Gods zaad tot vruchtbaarheid brengen.

De leerlingen vroegen Jezus uitleg over deze parabel, wat wil Je ons echt vertellen, wat wil je echt van ons ? dit is toch meer dan een les in landbouw... Zo ook voelen we aan dat Jezus een diepere boodschap heeft.

Hoe machteloos wij zijn tegenover de onmetelijke natuurkrachten, in vrijheid kunnen we kiezen of we in Gods woord willen geloven en in Gods verlangen tot dialoog met de mens, willen ingaan. Zowel ten tijde van Mattheus als heden wordt het vertrouwen in God in vraag gesteld. Waar en wat is het Rijk Gods, wanneer komt er vrede, wanneer is elke mens kind van God, broeders en zusters van elkaar....Harde pijnlijke ervaringen, verstandelijk niet te begrijpen.....Maar in ons hart groeit het

verlangen dat dit alles de mens naar de zin van ons bestaan brengt, wie verlangt dat we blijven geloven in het zaad van het leven....Met wie kunnen groep worden, gemeenschap, gelovend , meer of minder Toch geloven in elkaar door te luisteren naar Gods woord dat er uiteindelijk een overvloedige opbrengst zal geoogst worden, ondanks het vele zaad dat verloren gaat.

De moderne maatschappij wordt meer en meer onkerkelijk, worden doof en blind voor radicaliteit van het evangelisch leven, de vrijheid van de Verlichting vernietigt de bijbelse vrijheid, De Bijbel heeft ons het geschenk gebracht dat de dialoog tussen de mens en God ons de keuze laat samen met elkaar in navolging van Jezus bevrijding brengt.

Verlangen dat antwoord op Godsvraag mee te bouwen aan het Rijk Gods, is vertrouwen dat uiteindelijk wij samen zullen oogsten dat over de dood heen een nieuw leven , een eeuwige verbondenheid zal openbloeien.

We horen in het evangelie dat Jezus in een bootje zat toen hij de grote menigte toesprak De toehoorders , zoals wij nu ,stonden op het strand , Volgen we Jezus , riskeren wij het, Jezus te volgen over het water, of blijven we aan de zekerheid van de oever?

In gaan op de uitnodiging, op het woord , vraagt vertrouwen, vraagt durf, hoe meer we het woord beluisteren, hoe groter de kans tot ontmoeting komt, nu begrijp ik des te meer hoe zinvol het dagelijks bidden in het gezin levenskracht was .

Hoorden wij niet al jaren in de liturgie : Verbum, caro factum est, Het Woord is Vlees geworden, Gods woord is leven geworden...

G/S